



# ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ

Μηνιαία Έκδοση – Σεπτέμβριος 2022 – Έτος 75 – Αρ. Φύλλου 784

## Το Γαλαξείδι

Ιδιοκτησία - Έκδοση  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ

Συντακτική Επιτροπή

ΖΩΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ-ΚΟΥΤΡΑ,  
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ,  
ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΛΑΞΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΟΣ,  
ΤΙΝΑ ΑΝΑΡΕΛΑΟΥ, ΚΕΛΑΥ ΠΕΤΡΑΤΖΑ,  
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΑΗΣ, ΖΑΜΠΕΤΑ ΡΟΗ.

Γραφεία Συνδέσμου - Εφημερίδας

Καραϊσκού 111, 185 32 Πειραιάς

Τηλ.: 210 41.23.528

e-mail: syngalax@gmail.com

## Επετειακή Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στους Γαλαξειδιώτες Ήρωες του 1821

### «Θα Κάμωμεν το Πρέπον»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

#### Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Γαλαξείδι, στις 17-18/9 η εκδήλωση εθνικής μνήμης «Θα κάμωμεν το πρέπον»

Αμφισσα, 20.9.2022

**Μ**ια ξεχωριστή και συγκινητική βραδιά είχε την ευκαιρία να απολαύσει πλήθος συμπολιτών μας και επισκεπτών του Γαλαξειδίου, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στο Μόλο του Λιμένα Γαλαξειδίου. Την καθιερωμένη πλέον στο Γαλαξείδι επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής στους Γαλαξειδιώτες ήρωες του 1821 «Θα Κάμωμεν το Πρέπον».

Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό: ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ο Βουλευτής Ν. Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος και ο Πρόεδρος Κοινότητας Γαλαξειδίου κ. Σπυρίδων Μπαρλιακός. Παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Γαλαξειδίου κ. Ευθύμιος Γρίβας, ο Αντιδήμαρχος Γραβιάς κ. Ιωάννης Μανανάς, ο Πρόεδρος Κοινότητας Βουνιχώρας κ. Δημήτριος Τσελές, ο Πρόεδρος Κοινότητας Πεντεορίων κ. Μάρκος Παπαπολίτης, ο τ. Δήμαρχος Γαλαξειδίου κ. Νικόλαος Γουργουρή.

Στη συνέχεια η κ. Μάρω Τασιού-Γουργουρή κάνοντας εισαγωγή της εκδήλωσης, παρουσίασε τις ομιλήτριες της βραδιάς, τη Γαλαξειδιώτισσα κ. Κατερίνα Γαλάνη, Οικονομική Ιστορικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης η οποία πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «ο Ναυτικός Αγώνας στην Ελληνική Επανάσταση και η συμβολή του Γαλαξειδίου» και την κ. Δήμητρα Κουκίου, Ιστορικό, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η οποία πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Ο Ναυτικός Αγώνας του 1821 στο επετειακό πρόγραμμα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με τίτλο ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ '21».

Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τις καθηγήτριες μουσικής και κλασσικού τραγουδιού κ. Παρασκευή Μίχα και κ. Αθηνά Αδαμοπούλου-Κοτσίδου (τραγούδι) και κ. Λούση Χριστοδούλου (πιάνο) που ερμήνευσαν τραγούδια εμπνευσμένα κυρίως από την ελληνική επανάσταση.

Μοναδική αίσθηση προκάλεσε στο κλείσιμο της βραδιάς δρώμενο, στο εντυπωσιακά φωτισμένο λιμάνι του Γαλαξειδίου, όπου μέλη συλλόγων ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές και εθελοντές με βάρκες χρησιμοποιώντας φωτοβολίδες χειρός και δάδες, δημιούργησαν ένα φανατασμαγορικό θέαμα.

Ακολούθησε τιμητική πομπή συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Ι. Μητρόπουλου, στην πλατεία Μάμα.

Την Κυριακή 18/9 τελέστηκε η επίσημη Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, πολιούχου Γαλαξειδίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεοκτίστου. Συγκινητικός ήταν ο πανηγυρικός της ημέρας που εκφώνησε η κ. Μαρίνα-Σελήνη Κατσαίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναφορικά με την 23η Σεπτεμβρίου και την καθοριστική συμβολή των Γαλαξειδιωτών στον Αγώνα. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ι. Μητρόπουλου, στην πλατεία Μάμα, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση τμημάτων συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας στην Ακτή Οιάνθης.

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης, Τασιού-Γουργουρή Μάρω, Καραδήμα Αικατερίνη, Ζέρβα Κωνσταντίνο, Μαρδάκη Χρυσουφούλα, Νικολάου Αικατερίνη, Παπαφιλίππου Στέλλα και Σκιαδά Αναστάσιο, καθώς και τους: Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξειδίου, Ομάδα Ιστορικής Αναβίωσης Γαλαξειδίου «Ιωάννης Μητρόπουλος», Πολιτιστικό Σύλλογο Πεντεορίων, Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας, Αναβιωτικό Σύλλογο «Σάλωνα του '21», Σκοπευτικό Όμιλο Παραδοσιακών Όπλων Πάτρας - Έρευνας Φορεσιάς και Αρμάτων 1821, Σύλλογο Νεδουσαίων Καλαμάτας «ο Νικηταράς», Άγημα ιστορικής αναβίωσης Πατρών «Παναγιώτης Καρατζάς», Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας Καλαμάτας, Σύλλογο Ιστορικής Αναβίωσης «Βοστίτσα 1821» και Άγημα Απόδοσης Τιμών Ηρώων του 1821 «Ο Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας».

**Σημείωση της εφημερίδας:** Ο Σύνδεσμος Γαλαξειδιωτών συμμετείχε κι αυτός ως χορηγός στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν ελάχιστο φόρο τιμής για τους προγόνους μας Γαλαξειδιώτες που έδωσαν τη ζωή και τις περιουσίες τους για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Θυσίες που πρέπει να μας εμπνέουν και να αποτελούν ορόσημο στην ιστορική διαδρομή του Γαλαξειδίου. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες που μόχθησαν πραγματικά για την ωραία αυτή εκδήλωση.



Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Ι. Μητρόπουλου από τους εκπροσώπους της Δημοτικής και Πολιτικής ηγεσίας του τόπου.



Από την επίσημη δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

### Μετρό

10 Οκτωβρίου 2022. Εγκαινία γραμμής Μετρό, Πειραιάς-Αεροδρόμιο. Στο κέντρο του Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, αφίξεις-αναχωρήσεις. Πρόκειται για καλαίσθητο έργο αναβάθμισης του πρώτου λιμένα της χώρας μας αλλά και εν γένει του Πειραιά. Το γραφείο του Συνδέσμου μας βρίσκεται στον επίκαιρο χώρο, που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους συμπολίτες, συνδρομητές και φίλους του Συνδέσμου και της εφημερίδας μας στην εύκολη πρόσβαση, για οποιαδήποτε επίσκεψη.



### Νέα σχολική χρονιά

Άνοιξαν και φέτος με τη νέα σχολική χρονιά και τα σχολεία που λειτουργούν στο Γαλαξείδι. Ο παιδικός ενθουσιασμός αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης στη μαθησιακή γνώση. Είναι ο χρόνος ο πολύτιμος που δίνει την ώθηση στη μάθηση. Είναι η ευκαιρία και υποχρέωση τόσο από την πλευρά των διδασκόντων όσο και από αυτή των μαθητών. Η συμβολή των δυο αυτών βασικών παραγόντων προστίθεται στην υπευθυνότητα των γονέων. Ας συνεργαστούν όλοι τους παραγωγικά για την ελπιδοφόρα ανάπτυξη και πρόοδο των μαθητών και ολόκληρης της κοινωνίας μας.

Οι ημέρες μας τούς έχουν ανάγκη. Καλή σχολική χρονιά!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

## Ο Δήμος Δελφών πέτυχε την αλλαγή χωροθέτησης ΑΠΕ στη θέση Μύτικας Γαλαξειδίου

Ευθ. Γρίβας: «Δεν δίνουμε λευκή επιταγή, αλλά εξετάζουμε την κάθε περίπτωση χωριστά»

Αμφισσα, 28.9.2022

**Η**ετικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Μύτικας της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξειδίου.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 αναπτύχθηκε το ιστορικό της υπόθεσης και ταυτόχρονα αναδείχτηκε η επιτυχία του Δήμου να αλλάξει η αρχική χωροθέτηση της εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, το αρχικό σχέδιο της εταιρείας προέβλεπε την ανάπτυξη των σταθμών σε έκταση 1.919 στρεμμάτων, με συνέπεια να δημιουργείται οπτική όχληση στην περιοχή του Γαλαξειδίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης του τόπου (π.χ. τουρισμός κ.λπ.). Ο Δήμος Δελφών απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση πήρε αρνητική θέση, ερχόμενος μάλιστα σε επαφή με εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, όπου δρομολόγησε όλες τις Νομικές ενέργειες για την αποτροπή της.

Σε συνέχεια της εν λόγω στάσης η ενδιαφερόμενη εταιρεία υπέβαλε δεύτερη και ακολούθως τρίτη τροποποιημένη πρόταση στην οποία περιορίστηκε η έκταση χωροθέτησης στα 700 περίπου στρέμματα, μηδενίζοντας πρακτικά την οπτική όχληση. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στα συλλογικά όργανα της Κοινότητας του Γαλαξειδίου και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα οποία γνωμοδότησαν θετικά. Βάσει των νέων δεδομένων πραγματοποιήθηκε και η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου κατά πλειοψηφία το θέμα υπερψηφίστηκε, καθώς ήρθαν οι λόγοι της αρχικής άρνησης.

Βασικές αρχές του Δήμου Δελφών, ως προς την εγκατάσταση ΑΠΕ, όπως έχουν εκφραστεί έως και σήμερα, είναι οι εξής:

- Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, όπως κατ' επανάληψη έχουμε τοποθετηθεί στο ΔΣ.
- Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, χωρίς όμως να δίνουμε λευκή επιταγή.
- Αφουγκραζόμαστε τις απόψεις των τοπικών Κοινοτών.
- Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει Χωτοταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Όπως ειπώθηκε κατά την εισήγηση του θέματος, η θέση του Δήμου Δελφών είναι πολιτική, εστιάζοντας στο συμφέρον των Κοινοτήτων, χωρίς να υπεισέρχεται σε τεχνικής φύσεως θέματα για τα οποία αρμοδιότητα, αλλά και γνώση, έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΠΟ, Δασαρχεία, Τμήματα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας κ.α.), οι οποίες θεσμικά προβλέπονται να γνωμοδοτήσουν.

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξειδίου, κ. Ευθύμιος Γρίβας, σημείωσε: «Ο Δήμος Δελφών, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, πέτυχε στην παρούσα φάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την εγκατάσταση ΑΠΕ στη θέση Μύτικας. Χωρίς αγκυλώσεις, αλλά και ανέξοδα λόγια, κατάφερε να αλλάξει η αρχική χωροθέτηση, μηδενίζοντας ουσιαστικά τις αρνητικές συνέπειες, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα οφέλη για την τοπική κοινωνία».

\* Στην επιστολή επισυνάφθηκε αρχείο που αποτυπώνονται διαδοχικά οι τρεις προτάσεις της εταιρείας, από την πρώτη, έως και την τρίτη η οποία τελικά ισχύει σήμερα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

## Υπεγράφη η σύμβαση για τη μελέτη που θα οδηγήσει σε ένα σημαντικό έργο στο Γαλαξείδι

Σ. Σωτηρόπουλος: «Δρομολογούμε οριστική λύση στη διαχείριση των αστικών λυμάτων της περιοχής»

Αμφισσα, 5.10.2022



**Υ**πεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης η οποία και θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση ενός σημαντικού έργου για την περιοχή του Γαλαξειδίου, που αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση έχει τίτλο «Σύνταξη μελετών ωρίμανσης για την Πράξη με τίτλο: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών. Επικαιροποίηση-Τροποποίηση της οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων Κοινότητας Γαλαξειδίου».

Η μελέτη αφορά στα φρεάτια του Γαλαξειδίου, τα οποία είναι σπασμένα με αποτέλεσμα να εισέρχεται θαλασσινό νερό δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Επίσης, η μελέτη περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης της Κοινότητας, σε περιοχές όπου σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν σπητικές δεξαμενές (βόθροι). Το εν λόγω έργο, η πραγματοποίηση του οποίου θα ακολουθήσει την εκπόνηση της μελέτης, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοπράτηση του βιολογικού καθαρισμού, καθώς και τα δύο είναι ενταγμένα σε Πρόγραμμα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση (συνολικά 3,6 εκατ. ευρώ).

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξειδίου κ. Ευθύμιος Γρίβας, σε δήλωσή του σημείωσε: «Η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την πραγματοποίηση ενός άκρως σημαντικού έργου για την περιοχή του Γαλαξειδίου, το οποίο και θα δώσει οριστική λύση στη διαχείριση των αστικών λυμάτων. Είναι ένα έργο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ζητούμενα πρώτης προτεραιότητας για κάθε Δήμο».

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

### Τέλος και η Φιλαρμονική για το Γαλαξείδι;

Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς επανερχόμαστε στο αίτημα της γαλαξειδιώτικης νεολαίας, αλλά και όλων των κατοίκων του Γαλαξειδίου, για επαναλειτουργία της Φιλαρμονικής στον τόπο μας. Ας σημειωθεί ότι με βάση το ΦΕΚ 3698B/19-10-2017, σελ. 44324, προβλέπεται λειτουργία Φιλαρμονικής στο Γαλαξείδι (βλ. σελ. 6 ΦΕΚ). Επειδή το ενδιαφέρον και η όχληση στους τοπικούς και δημοτικούς αρμόδιους έχει κατ' επανάληψη τεθεί, το επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά και την κατάλληλη ώρα. Το Γαλαξείδι θα στερηθεί οριστικά και τη λειτουργία της Φιλαρμονικής;

### Δημοτικά τέλη

Ανάστατη η κοινωνία όχι μόνο του Γαλαξειδίου, αλλά και όλων δικούς τους άνθρωποι έχουν εγκατασταθεί στη μόνιμη αιώνια ήρεμη κατοικία τους. Δεν ήταν ποτέ δυνατόν να φαντασθούμε ότι ειδοποιήσεις για τέλη νεκροταφείου Γαλαξειδίου θα λαμβάναμε με αναδρομική ισχύ από το έτος 2016. Εάν όντως υπήρχε υποχρέωση καταβολής τους, έπρεπε εγκαίρως να είχαν ειδοποιηθεί. Αν όμως υπάρχει παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, πάσχουν υπεύθυνα προς τούτο όργανα και υπηρεσίες.

Το θέμα Νεκροταφείου είχε τεθεί και συζητηθεί με τη διαβεβαίωση των αρμοδίων ότι για την ίση μεταχείριση με τις άλλες τοπικές του Δήμου μας Κοινότητες και το Γαλαξείδι δεν οφείλει. Η αγανάκτηση είναι καθολική!

### Νέος αυτοδιοικητικός νόμος

Αλλαγές μέχρι και ανατροπές εξετάζονται με νέο αυτοδιοικητικό νόμο για τις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2023. Ο τρόπος εκλογής των δημοτικών συμβούλων θα είναι βάσει ενιαίου ψηφοδέλιου. Και ενώ για την εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων, για την εκλογή δημοτικών συμβούλων δύναται να ψηφίσει μέχρι και τρεις (3). Εάν όμως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αριθμό συμβούλων ίσον ή μεγαλύτερο των είκοσι ένα (21) ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει και τέσσερις (4) υποψηφίους.

Συλλογισμός μας: Στις μικρές δημοτικές κοινότητες σε αριθμό ψηφοφόρων θα μειώνεται ο αριθμός εκλεγόμενων κοινοτικών συμβούλων, ενώ αντίστοιχα θα αυξάνεται ο αριθμός των εκλεγόμενων δημοτικών συμβούλων.

Ως αλχημείας μέτρον αντιμετωπίζονται οι εκλογές του 2023;

### Επιτυχίες νέων

Ύστερα από επιτυχείς επιδόσεις, πέρασαν το κατώφλι των εισαγωγικών εξετάσεων νέοι Γαλαξειδιώτες και Γαλαξειδιώτισσες.

Τους ευχόμαστε συνεχή πρόοδο για την ολοκλήρωση των επιστημονικών στόχων τους.



ΣΠΥΡΟΣ Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ MD, MSc, FEBO  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών  
Κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Οφθαλμολογίας  
Μετεκπαιδευθείς στην Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία  
Απόφοιτος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 85, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Τηλ.: 2130 342716 • Κιν.: 6942 644 864  
Email: sp.fradelos@gmail.com

# Για να θυμούνται οι παλιοί... και να μαθαίνουν οι νέοι

## ΠΑΛΙΕΣ ΘΥΜΗΣΕΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ...

... θολό και κρύο, όπως γράφει ο μεγάλος ΓΚΑΤΣΟΣ

**Μ**ε μια λάμπα 110W εναλλασσόμενο ρεύμα (με ό,τι μπορούσε να μας δώσει ο κυρ Θεοφάνης) και τα μεγάλα παράθυρα να «μπάζουν» από παντού. Χώρος παλιού οιοπαντοπωλείου, κυρίως κρασοπουλιό. Το τράβαγε βλέπεις ο τόπος!

Θυμάμαι ακόμη την παλιά εταζέρα του και τα ράφια πίσω της. Είχαν ξεμείνει και κάτι παλιές καράφες και «καρτούτσα». Οικοδόσποινα η κυρά Ασήμω. Ωστόσο ο τόσο αγαπητός και πολύτιμος κυρ Μήτσος ο Καραλιώτης, με ένα τραπεζάκι πιο μπροστά, διεκπεραιώνει τα δύσκολα, όσα αφορούσαν τους μελλοντικούς ταξιδιώτες, με τόσο πάθος και είχε να αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιέργους.

Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, έπρεπε να πάει στην κοινότητα, ως γραμματέας της που ήταν, για τα πιο δύσκολα. Ποιος ξέρει πόσους κοινοτάρχες και δημάρχους είχαν δει τα μάτια του!

Ξεκινάμε λοιπόν: το πρώτο μέλημα του υποψήφιου ταξιδιώτη ήταν να ερωτηθεί ποιος ήταν ο αυριανός οδηγός. Έπρεπε βλέπεις να ξέρουν ποιος. Ο Γιαγκής; Ο Μάνιος; Ο Τσώνος; Ο Κακανάς; Βάρδα μην ήταν εκείνος ο περίεργος με το όνομα «Βασίλης με το ζάχαρο». Αυτόν πράγματι τον φοβόντουσαν, γιατί λέει, έτσι και τον έπιανε το ζάχαρο, τότε το λεωφορείο στον αέρα!!! Όλοι βγάζανε τα άντερά τους. Το «Εισπράκτωρ, σακούλα» πήγαινε σύννεφο σ' όλη τη διαδρομή. Το άλλο! Δήλωνε η καλή μας ότι θάχει μαζί της και το μωρό... που θα ήταν 5,5 χρονώ (να μη κόψει εισιτήριο). Το άλλο πρωί ο κυρ Μήτσος έβλεπε ένα παλικάρι 12 χρονώ.

– Τι είναι αυτό, ρε Χρυσουλιώ; Αυτό μεθαύριο πάει φαντάρος!

– Στα πόδια μου θα τον βάλω, Μήτσο μου!

Κι άλλο: Πάει μια κυρία και του ζητά ένα εισιτήριο «ΑΛΕ ΒΟΥΡΑ». Κόκαλο! Την κοιτάει, πνίγει ένα χαμόγελο (για να μη ξεφωνήσει) και της λέει: Κυρία μου, γιατί δεν μας το λέτε όπως το λένε στο χωριό μας: ένα εισιτήριο ΣΥΡΕ ΚΙ ΕΛΑ, να μην ανοίγουμε πρωινιάτικα το ελληνογαλλικό λεξικό...

Σε άλλο επεισόδιο η κυρά Τσινιώ είχε τη θέση 23. Αυτή στρογγυλοκάθεται στη θέση 3. Κάνοντας τον έλεγχο ο Μήτσος πέφτει απάνω της, ακούγοντας το: Έλα, βρε Μήτσο μου, ντραλίζομαι εκεί που με στέλνεις. Θεε να τα βγάλω όλα στη πρώτη «κδέλα»; Βάλε μπροστά ένα 2 και τελείωσε.

Ωστόσο ήταν γνωστό ότι οι πρώτες θέσεις 1-2-3-4 ήταν πάντα κλεισμένες από τους καπεταναίους. Π.χ. ο κάπτα Κοντόρηγας κατείχε τη θέση 1. Φωνάζει τα ονόματα από τη κόλα που κράταγε, φωνάζει τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τέταρτο, φωνάζει τον κάπτα Κοντόρηγα. Περίμενε κι αυτός την πρωτιά, έγινε σαν παντζάρι.

– Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Μήτσο; Πας καλά; Δος μου την κόλα, τη σκίζεις και κάθετα μεγαλοπρεπώς στην ένα του! Τι το κάναμε δηλαδή; Ανώτεροι, κατώτεροι ένα μούτρο;;;

Αυτό με το πέραςμα των χρόνων το είπαν και ΕΛΕΩ.

Δεξί χέρι του η μητέρα του η κυρά Ασήμω, που του συμπαραστεκόταν στην πρωινή παράνοια. Έβαζε τάξη στις φωνές των γυναικών και των παιδιών, που ακούγονταν μέχρι την παραλία. Όλοι είχαν κάτι να πουν παρά την πρωινή «μουρτζουφλιά»!

Άλλες φωνές από τον εισπράκτορα και τον οδηγό, που δένανε στην εξωτερική σχάρα κοφίνια, «τράστα», μπιτόνια και... βαλίτσες. Έπρεπε το κοφίνι με την πίτα να φθάσει στο Γιαχνί σοκάκι να λιγδώσει το άντερο των παιδιών του Πυθαγόρα!

Τα πρώτα λεωφορεία είχαν 32 θέσεις και ήταν κάτι «φαλκονέρες», που όσο κι αν σφιγγόσουν να κρατήσεις, στο τέλος «τα 'φτυνες». Ήταν βέβαια κάτι καλύτερο από το «ΕΟΚΑ» με 10-12 θέσεις, που έκανε εσωτερικά δρομολόγια (κάτι σαν πτήσεις εσωτερικού). Όλα εκείνα τα στροφιλίκια και οι «κδέλες» από Ιτιά μέχρι Αράχωβα, με τα γαϊδούρια και τα μουλάρια μες το Χρισσό, τους Δελφούς σε λίγωναν.

Μετά τη Θήβα οι ανηφόρες στην ΚΑΖΑ, στο ΚΡΙΑΚΟΥΚΙ, στο ΚΑΡΑΟΥΛΙ, και με τις αναθυμιάσεις μέσα στον χώρο, έλεγες ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ. Στην πρώτη στάση στην Ιτιά, απολάμβανες και τον «ΙΝΤΑ» να σου κάνει το γενικό κοντρόλ! Κοντολογίς απ' όλα είχε ο μπαξές!

Μεγάλες στιγμές υπήρξαν, όταν ο τόπος απόκτησε το δικό του λεωφορείο!

Εισπράκτορας ο Αντώνης ο Κάβρας (Κάβουρας για την ακρίβεια) από τους μετόχους της κοινοπραξίας, τελείως άσχετος με την διαδικασία των λεωφορείων, μες την παραζάλη σε ρώταγε 3-4 φορές αν σου ακύρωσε το εισιτήριο... Είχε μόνιμα ένα μειδίαμα, που σε προϊδεάζε από αυτό που θα ακολουθούσε να σου πει. Γέλαγες πιο μπροστά με κείνο το γαλαξειδιώτικο χιούμορ του. Κατά τα άλλα έδινε κάπου κάπου εντολές στον οδηγό. «Αναψε τα πρυμνιά τα φώτα» ή «Κάνε μια προπελιά πίσω». Ήταν το κάτι άλλο. Βλέπεις, παιδί της θάλασσας κι αυτός. Μόνο οι πριμάτσες έλειπαν από το λεωφορείο και η άγκυρα.

Στην κοινοπραξία αυτή είχαν συμμετοχή 4-5 πατριώτες. Λέγανε ότι αυτός που είχε το μικρότερο ποσοστό-μερίδιο, ήταν ο κυρ Ηλίας ο Νταής. Έχει ακουστεί ότι σε μια συνεδρίαση των μετόχων ο Νταής ήταν ο μόνος που είχε αντιρρήσεις, οπότε θυμώνει ο Κάβρας και ξεκουμπώνει ένα σταχτοδοχείο από το κάθισμα και του το δίνει λέγοντάς του: «Πάρε ρε το μερίδιο σου κι άσε μας».

Με αυτά τα λίγα θα σας αφήσω.

Θα σας ευχηθώ καλή επιβίβαση και καλό ταξίδι. Θα σας συναντήσω στη ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΟ (απέναντι από το ΠΕΡΟΚΕ) ή στον κυρ Θανάση τον Μαρδάκη στο ΓΙΑΧΝΙ ΣΟΚΑΚΙ...

Θανάσης Καμβύσης

## Σχετικά με τους πρόσφυγες απ' την Μ. Ασία, αυτούς που ήλθαν στο Γαλαξείδι

Σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες που κατέληξαν στο Γαλαξείδι κατάγονταν από την κωμόπολη Λιβίσιον που βρίσκεται κοντά στη Μάκρη στα Μικρασιατικά παράλια.

Μετά τον διωγμό τους από το Λιβίσιον έγινε στα παράλια της Τουρκίας ένας μεγάλος σεισμός και γκρέμισε τα περισσότερα κτήρια του Λιβισίου. Από τότε τα κτήρια δεν επισκευάστηκαν και δεν κατοικήθηκε η κωμόπολη μέχρι σήμερα. Αναφέρεται το Λιβίσιον ως η πόλη φάντασμα.

Όταν ήλθαν στο Γαλαξείδι οι πρόσφυγες, έκαναν μερικές δουλειές οι οποίες ήταν οι εξής:

Στην περιοχή γύρω της Αγίας Τριάδας φύτεψαν καπνά (γνώριζαν αυτή την καλλιέργεια οι Μικρασιάτες) αλλά δεν είχαν καλά αποτελέσματα και σταμάτησαν αυτή την καλλιέργεια. Φαίνεται το κλίμα ή το έδαφος δεν ήταν κατάλληλα. Ασχολήθηκαν και με την κατασκευή του δρόμου Γαλαξείδι – Πεντεόρια – Άγιος Κωνσταντίνος και έτσι συνδέθηκε το Γαλαξείδι με τον δρόμο Άμφισσα – Λιδορίκι. Έκαναν και όποιες άλλες δουλειές έβρισκαν.

Η μεγαλύτερη οικογένεια των προσφύγων ήταν του Σταμάτη Μαστροπαναγιώτη και των αδελφών του Παναγιώτη, του Ανδρέα και του Γιάννη. Ο Σταμάτης παντρεύτηκε την Ειρήνη Βογιατζή το γένος Κοκκίνου και είχε αδελφή τη Χρυσώ που και αυτές ήλθαν από το Λιβίσι. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί απόγονοι της οικογένειας Μαστροπαναγιώτη.

Από την οικογένεια αυτή (ο Σταμάτης και η Ειρήνη) ήξεραν και ασχολήθηκαν με την κατασκευή και επισκευή καρεκλών. Εκτός από τις απλές καρέκλες που έφτιαχναν, κατασκεύαζαν και επιδιόρθωναν τις βιενέζικες καρέκλες με κάθισμα (πλέξη κερήθρα), με επεξεργασμένο καλάμι που ελάχιστοι στην Ελλάδα μπορούσαν να φτιάξουν. Οι καρέκλες αυτές ήταν πολυτελείας και υπήρχαν στα καπετανόσπιτα του Γαλαξειδιού.

Ο Γιάννης Μαστροπαναγιώτης ήταν ο γνωστός σε όλους Δοντάς, άνδρας της Πούλιας και ήταν ο Τελάλης του Γαλαξειδιού. Τελαλούσε γυρίζοντας στις γειτονιές. Έχει μείνει ιστορική η φράση του: «Ο Αγγουράς (Χασάπης)... Το βόδι... Το 'σφαξε... Να πάτε όλοι να πάρετε».

Ο Δαμιανός Μυριαλής, πρώην άνδρας της Πούλιας. Είχε τη μεγάλη περιβόλα (στο έξω πηγάδι) και τροφοδοτούσε με ζαρζαβτικά και ξινά όλο το Γαλαξείδι.

Η Οικογένεια Ράπτη. Η μητέρα και δύο παιδιά. Ο Γιάννης Αλευράς κι ο Νίκος Αλευράς. Ο Γιάννης ασχολήθηκε με την αλεία και ο Νίκος δυστυχώς χάθηκε νωρίς.

Η οικογένεια Βούλγαρη. Η μητέρα Φιλιώ και τρία παιδιά, Ο Μιχάλης (Καλόγηρος), ο Βασίλης και η Δέσποινα (Βούλγαρη-Στεφανάτου). Ο Μιχάλης ήταν ψαράς, ο Βασίλης ήταν Ναυτικός και η Δέσποινα (Πιπίνα) έφτιαχνε αριστοτεχνικά κεντήματα με βελόνα ή βελονάκι Μικρασιατικής τεχντροπίας.

Οι αδελφοί Πεκτέση, Μανώλης και Πέτρος, είχαν την ψαροταβέρνα στην παραλία.

Ο Μιχάλης Καμπούρης (Μιχαλιός) που ασχολείτο με μικροεπισκευές σπιτιών.

Ο Μιχάλης Μετζεσέμης ήταν τσαγκάρης.

Αυτοί ήταν μερικοί από τους πρόσφυγες που έμειναν για πάντα στο Γαλαξείδι. Ήταν και πολλοί άλλοι που έφυγαν αναζητώντας αλλού καλύτερη τύχη κυρίως στον Πειραιά και Αθήνα. Θα υπάρχουν και κάποιοι που τους ξέχασα.

Από τις οικογένειες αυτές υπάρχουν πάρα πολλοί απόγονοι στο Γαλαξείδι αλλά και αλλού.

Χρήστος Βούλγαρης

**Σημείωση της εφημερίδας:** Παρακαλούμε τους απογόνους των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στο Γαλαξείδι, εάν έχουν φωτογραφίες των προγόνων τους, να τις στείλουν στο Σύνδεσμο Γαλαξειδιωτών. Είναι πολύτιμο αρχαιολογικό υλικό. Επίσης όσοι γνωρίζουν και άλλους που εγκαταστάθηκαν στο Γαλαξείδι, ας μας ενημερώσουν.

<p><b>ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ</b> στα γραφεία του Συνδέσμου και ηλεκτρονικά στους συμβούλους Αλεξιά Ρούλη: stavalexia@yahoo.gr Ανδρέαδου Τίνα: tandreadou@betaplan.gr Τσελέ Δημήτριο: dtseles@gmail.com Χάλκο Γιώργο: ghalko@otenet.gr Πετρατζά Κέλλυ: kalliope.petratza@hotmail.gr Κουμπαρούλη Ηλία: ikoumparoulis@hotmail.com</p>	<p><b>το Ψαλαξείδι</b> ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ <b>ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ</b> Καραϊσκού 111, 185 32 Πειραιάς Τηλ.: 210 41.23.528 - e-mail: syngalax@gmail.com</p> <p><b>ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΜΟΝΤΑΖ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ</b> [βιβλιοτεχνία] Ζωοδ. Πηγής 52Α, Εξάρχεια - Τηλ. 210 38.01.844 - e-mail: design@vivliotechnia.gr</p>
--	--

<p><b>ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ</b> (Εφημερίδας και Συνδέσμου) Εσωτερικού ετήσια 25 ΕΥΡΩ Εξωτ. ετήσια \$ ΗΠΑ 50 ΝΠΔΔ, Τραπεζών 50 ΕΥΡΩ Δημοσιεύσεις &amp; Διαφημίσεις για κάθε στίχο 2 ΕΥΡΩ</p> <p><b>ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ</b> Πειραιάς: Στο τηλέφωνο 210 4111208 κατόπιν ραντεβού στο Γραφείο του Συνδέσμου Γαλαξείδι: Στην κα Λεμονιά Φαρδέλλου στο Κοινοτικό Γραφείο</p>	<p><b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b> ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ IBAN: GR 540110358000035829610837 ALPHA IBAN: GR 6001401250125002002025916 BIC: CRBAGRAA</p> <p><b>Κατά την κατάθεση της συνδρομής σας ηλεκτρονικά παρακαλείσθε να αναγράφετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας ως αιτιολογία. Σε περίπτωση παράλειψης, αποστείλατε e-mail στο syngalax@gmail.com</b></p>
--	---

# Επετειακή Εκδήλωση Μνήμης και Τιμής στους Γαλαξειδιώτες Ήρωες τού 1821

## Πανηγυρικός Λόγος

της Μαρίας-Σελίνης Κατσαϊτη

Γαλαξείδι, 18 Σεπτεμβρίου 2022

«Εθνικόν είναι ό,τι είναι αληθές»  
– Διονύσιος Σολωμός

### Τα Γεγονότα

Σε επιστολή του στους Γαλαξειδιώτες, στις 22 Μαρτίου τού 1821, ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος γράφει «...Στα άρματα, αδέρφια. Η να ξεσκαλωθούμε ή όλοι να πεθάνουμε. Και βέβαια καλλίτερο θάνατο δεν μπορεί να προτιμήσει κάθε χριστιανός και Έλληνας»<sup>1</sup>.

### I. Αυταπάρνηση, ηρωισμός και αστήρευτη γενναιότητα: Η απελευθέρωση των Σαλώνων

Ο Ανδρούτσος γνώριζε τον ηρωισμό, την ψυχή, το «*υψηλό πατριωτικό φρόνημα και την ακλόνητη πίστη στην Εθνεγερσία και την απελευθέρωση του Έθνους*»<sup>2</sup>, που διέθεταν οι Γαλαξειδιώτες.

Στις 26 Μαρτίου 1821 φτάνει οργισμένο γράμμα στον Πανουργιά και του παραγγέλλει ότι οι Γαλαξειδιώτες είναι έτοιμοι να συνδράμουν στην απελευθέρωση των Σαλώνων. Σώμα από 300 Γαλαξειδιώτες με αρχηγό τον Ιωάννη Μητρόπουλο αμέσως αναχωρεί για την Αμφισσα. Αποβιβάζεται στη Σκάλα Σαλώνων, σημερινή Ιτέα και, πεζοπορώντας, φτάνει στα Σάλωνα. Τα ξημερώματα τής 27<sup>ης</sup> Μαρτίου 1821 αρχίζει η επίθεση τού κάστρου των Σαλώνων και δεκατρείς ημέρες μετά το φρούριο κυριεύεται από τους Έλληνες. *«Με τη συμβολή των Γαλαξειδιωτών - «Πρώτοι, οίτινες ύψωσαν την σημαία τού τιμίου Σταυρού κατά την Στερεάν Ελλάδα και άρπαξαν τα άρματα κατά του εχθρού και κατεπόρθησαν τα Σάλωνα με ειδικά των κανόνια και πολεμοφόδια» - στις 10 Απριλίου 1821 ελευθερώνεται η Παρνασσίδα.*

### II. Βαθιά διανόηση και οξύ πνεύμα

Με απόλυτη γνώση τού κινδύνου και συναίσθηση για το φόβο πολλών, οι Γαλαξειδιώτες χρησιμοποίησαν το οξύ τους πνεύμα και τη βαθιά τους διανόηση προκειμένου να ενθαρρύνουν όσους δίσταζαν και να ενισχύσουν εκείνους που ήδη είχαν ριχτεί στη μάχη. Για το σκοπό αυτό κυκλοφορούν την πρώτη εφημερίδα της Επανάστασης.

### III. Συνεχής και ανιδιοτελής προσφορά στον αγώνα με ίδιον κόστος

Τέλη Απριλίου τού 1821 ο Τούρκος πασάς Ομέρ-Βρυώνης διατάσσεται να κατέβει στην Πελοπόννησο. Ακολουθώντας το δρόμο Μπράλο-Γραβιά-Σάλωνα-Γαλαξείδι, σκόπευε να κυριεύσει τα ελλειμνισμένα εκεί Γαλαξειδιώτικα καράβια και να περάσει μέσω του Αιγίου στην Τριπολιτσά. Στις 3 Μαΐου τού 1821 φτάνει στη Γραβιά ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος με 1200 άνδρες, ανάμεσα στους οποίους 100 Γα-

λαξειδιώτες. Η δύναμη τού Ομέρ Βρυώνη ήταν υπερδιπλάσια. Στις 8 Μαΐου ο Ομέρ Βρυώνης φτάνει στη Γραβιά, όπου τον περιμένει ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος. Με 120 άνδρες, 30 από τους οποίους Γαλαξειδιώτες, κλείνεται μέσα στο Χάνι και τρέπει τους Τούρκους σε φυγή. Ο Τούρκος πασάς επιστρέφει στη Λαμία. Έτσι, με τη *συμβολή των Γαλαξειδιωτών στο Χάνι της Γραβιάς σώνεται η Επανάσταση και στην Πελοπόννησο.*

Τέλη τού Μάη 1821 Ελληνική μοίρα με 23 καράβια, 9 εκ των οποίων Γαλαξειδιώτικα, καταπλέει στον Πατραϊκό κόλπο, προσπαθώντας επανειλημμένα να καταστρέψει τον Τούρκικο στόλο στη Ναύπακτο. Η παρουσία των Γαλαξειδιωτικών δυνάμεων, για πολλοστή φορά αισθητή, προκαλεί και πάλι τον εχθρό ο οποίος αποφασίζει την καταστροφή τής άμοιρης πολιτείας.

### IV. Οι Οθωμανοί έπρεπε πλέον να «ξεμπερδεύουν» με αυτόν το συνεχές σκόπελο

Τον Ιούλιο τού 1821, και μετά την τελευταία αποτυχία στη Ναύπακτο με πρωτεργάτες τους Γαλαξειδιώτες, διαλύεται η Ελληνική μοίρα και ο Κορινθιακός κόλπος μένει πλέον τελείως απροστάτευτος, γεγονός που δημιουργεί αυξανόμενη ανησυχία. Ο Τουρκικός στόλος περνάει τα Δαρδανέλια και διασχίζει το Αιγαίο ανενόχλητος - λόγω της διάσπασης των Νησιωτών - κατευθυνόμενος προς τον Κορινθιακό κόλπο, γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα τους κατοίκους τής ναυτικής πολιτείας. Οι Γαλαξειδιώτες σκέφτονται να ανέβουν στα πλοία και να εγκαταλείψουν τον τόπο τους «*συν γυναιξί και τέκνοις*», καθώς μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να αντέξουν τον μένος και τη δύναμη του εχθρού: *«Πλην η προς την πατρίδα τους αγάπη δεν τους εσυγχώρησε να ακολουθήσουν εν τοιούτον».*

Αρχές Σεπτεμβρίου τού 1821 οργανώνονται και ζητούν βοήθεια από παντού. Απευθύνονται στα στρατόπεδα τής Πελοποννήσου, τον Υψηλάντη και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Γράφουν στον Ανδρέα Ζαΐμη υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ανάγκη τους σε μπαρούτι.

*«Μάλλον όμως το ζητούμενο μπαρούτι δεν έφτασε ποτέ.»*

Στις 19 Σεπτεμβρίου με τη βοήθεια των Άγγλων, σαν να μην ήταν αρκετές οι δικές τους δυνάμεις, ο Τουρκικός στόλος πλέει ανοιχτά του Γαλαξειδίου και στις 22 του μηνός με την ανατολή τού ηλίου αρχίζει σφοδρός κανονιοβολισμός. Οι Γαλαξειδιώτες αντιστέκονται σθεναρά έχοντας στο πλάι τους τον Πανουργιά με 200 άνδρες μέρα και νύχτα. Όμως οι άνδρες τού Πανουργιά δεν άντεξαν τον ισχυρό κανονιοβολισμό από θαλάσσης και τη νύχτα ετράπησαν σε φυγή, αφήνοντας το Γαλαξείδι ανυπεράσπιστο και τους Γαλαξειδιώτες αβοήθητους.

Οι δύστυχοι Γαλαξειδιώτες, μόλις αντιλήφθηκαν το άνοιτο τής μάχης τράπηκαν σε φυγή και ανέβηκαν στα βουνά. Προκειμένου δε να διαφύγουν το θάνατο, κρύφτηκαν κάτω από τη γη. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν το Γαλαξείδι, λεηλάτησαν και βεβήλωσαν τις εκκλησίες και βασάνισαν όσους ανήμπορους και γέροντες δεν μπόρεσαν να διαφύγουν. Από τα 70 καράβια που βρήκαν οι Τούρκοι στο λιμάνι τού Γαλαξειδίου, αιχμαλώτισαν τα 30 μεγαλύτερα και καλύτερα τα οποία και έφεραν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα υπόλοιπα τα αχρήστευσαν. Και δεύτερη και τρί-



Οι ομιλήτριες τής βραδιάς κ. Κατερίνα Γαλάνη και κ. Δήμητρα Κουκίου με την εισηγήτρια τής εκδήλωσης κ. Μάρω Τασιού-Γουργουρή.

τη φορά καταστράφηκε το άμοιρο Γαλαξείδι το 1825. «Μόνη ορθή και αδούλωτη έμεινε η γαλαξειδιώτικη ψυχή» γράφει ο Ιωάννης Μητρόπουλος.

### Διδάγματα

Οι Γαλαξειδιώτες εξόργισαν επανειλημμένα τον εχθρό με τη μεγαλειώδη αυταπάρνηση και την παραδειγματική ανδρεία που διέθεταν. Και ανδρεία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν είναι η έλλειψη φόβου. Ανδρεία είναι να υπομένεις για χάρη τού καλού «*όσα πρέπει, για το λόγο που πρέπει, καθώς πρέπει και όταν πρέπει.* Διότι τούτο στοχάζεται η αρετή»<sup>5</sup>.

Η συμβολή των Γαλαξειδιωτών στα Σάλωνα, το χάνι τής Γραβιάς, τη Ναύπακτο, την Πελοπόννησο καθώς και η διαρκής και επίμονη παρουσία τους στον Κορινθιακό κόλπο, τους κατέστησε γρήγορα στόχο. Έπρεπε να καταστραφούν για να πάντων να αποτελούν απειλή.

Κάποιος, ίσως εύλογα, θα ρωτούσε ωστόσο «*Μα γιατί γιορτάζουμε την καταστροφή τού Γαλαξειδίου;*»

Και απαντώ.

Δεν γιορτάζουμε την καταστροφή. Θυμόμαστε την καταστροφή. Αποτιούμε ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές προγόνους μας. Είναι χρέος μας, ηθικό και ιστορικό, να γνωρίζουμε για την καταστροφή και να την διδάσκουμε στα παιδιά μας. Γιορτάζουμε τις αμέτρητες αρετές των προγόνων μας, που αποτελούν διδάγματα για όλους εμάς. Διδάγματα που προκύπτουν, εάν μελετηθεί κανείς τα γεγονότα, λίγο πιο προσεκτικά. Εάν εστιάσει κανείς στη σειρά των συμβάντων. Εάν μπόρεσει να διακρίνει εκείνα τα χαρακτηριστικά, που σκιαγραφούσαν και συνέθεταν τους Γαλαξειδιώτες τού Αγώνα και τη συμβολή των πράξεών τους στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά, επικεντρώνοντας σε ένα από τα πολλά αποτελέσματα.

Μελετώντας τα ιστορικά γεγονότα, αναλογιστήκα πόσα μαθήματα άφησαν πίσω τους με τις αποφάσεις και τις πράξεις τους, παρακαταθήκη σε όλους εμάς, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση στον αγώνα που δίνει καθημερινά ο καθένας και η καθεμία από εμάς, με οδηγό τις αρχές, τις αξίες και την βαθιά Πίστη. Τα διδάγματα είναι πολλά. Λίγα από αυτά, όπως μπόρεσα να τα διαβάσω με τα δικά μου μάτια, θα προσπαθήσω να ανασύρω και να τα αναδείξω. Καθένας από εμάς, που κρίνει κάθε ένα δίδαγμα πολύτιμο για τον εαυτό του, μπορεί να το ενστερνιστεί και να το ακολουθήσει. Και έτσι, όλοι μαζί, μπορούμε με τον τρόπο αυτό να αποτελούμε άξιους συνεχιστές τής ιστορι-

κής αυτής πολιτείας, έχοντας τη στόφα να κουβαλάμε στους ώμους μας επάξια τον τίτλο του Γαλαξειδιώτη. Και το πλέον σημαντικό, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τις αρχές και τις αξίες τους στα παιδιά μας.

«Θα κάμωμεν το Πρέπον»

Το «Πρέπον» όμως δεν ήταν μόνο να μείνουν στη πατρίδα τους, το Γαλαξείδι. Δεν ήταν μόνο να την υπερασπιστούν χωρίς να το βάλουν στα πόδια. Δεν ήταν μόνο να αντέξουν με κάθε τιμήμα. Το «Πρέπον» ήταν ο Αγώνας και η συμβολή για την ελευθερία τής Ελλάδας. Το «Πρέπον» ήταν η αυταπάρνηση, ο πατριωτισμός και η συμβολή, όπου και αν τους χρειάστηκαν, χωρίς να σκεφτούν, χωρίς να υπολογίσουν το κόστος που θα είχαν οι απώλειες στον προσωπικό τους αγώνα για να σώσουν τον δικό τους τόπο. Δεν διαχώρισαν το τοπικό από το εθνικό συμφέρον. Έβαλαν πρώτα και πάνω από όλα το κοινό καλό. Το πνεύμα τους ήταν ευρύ και κοιτούσε το μεγάλο σκοπό. Την ελευθερία. Η καρδιά τους ανήκε πρώτα στην Ελλάδα και μετά στο Γαλαξείδι. Ήταν πρώτα Έλληνες. Χριστιανοί και Έλληνες.

Ο Αγώνας των Ελλήνων για την ελευθερία και την ανεξαρτησία πέτυχε προπαντός χάρη στην ενότητα και την υποταγή σε ένα κοινό εθνικό σκοπό. Και μπορεί μικρές μάχες να χάθηκαν, όπως πάντοτε άλλωστε συμβαίνει σε αντίστοιχους αγώνες, και μέσα σε αυτές να ήταν και η καταστροφή τού Γαλαξειδίου. Η κάθε «μικρή» όμως τέτοια καταστροφή δεν αποτέλεσε αιτία ή αφορμή ικανή να αποσπάσει την προσοχή, να διασπάσει την ενότητα, και τελικά να σπάσει το ηθικό των αγωνιστών.

Η Πίστη τους στο Θεό ήταν αδιαμφισβήτητη και ακλόνητη. Πώς αλλιώς άλλωστε θα μπορούσε να ήταν; Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να τους δώσει τόσο θάρρος, ώστε να αφηγήσουν τα βασανιστήρια, την καταστροφή και τελικά το θάνατο; Η δύναμη τής ψυχής, και όχι η λογική, τους κράτησε μέχρι το τέλος στο Γαλαξείδι. Και ίσως η καταστροφή τής αγαπημένης τους πατρίδας να μην δικαίωσε εκ του αποτελέσματος και **κατά τα φαινόμενα** τον αγώνα και τις θυσίες τους. Δικαίωσε όμως τις ψυχές τους.

Έριξαν στον αγώνα το βίος τους, τις περιουσίες τους, τα καράβια τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Ακόμη κι όταν η ήττα και η καταστροφή μετατράπηκαν από πιθανότητα σε βεβαιότητα, δεν κόμπιασαν. Δεν έκαμαν πίσω. Η απύθμενη αγάπη για τον τόπο τους και η μεγαλειώδης αυταπάρνηση και πάλι τους έσπρωξαν να κάμουν το «Πρέπον».

Όπως οι ιστορικοί σημειώνουν, η έλ-

1. Όπως αναφέρει ο Αναστάσιος Σκιαδάς, στο βιβλίο του «Το Γαλαξείδι», η επιστολή πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Πανδώρα», φύλ. 358.  
2. Αναστάσιος Σκιαδάς, «Το Γαλαξείδι», 1999, σελ. 109.  
3. Σε αναφορά τού Κωνσταντή Δεδούση προς τον Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια στις 4 Αυγούστου 1829, όπως αναφέρει ο Αναστάσιος Σκιαδάς, στο βιβλίο του «Το Γαλαξείδι» (σελ. 132).  
4. Αναστάσιος Σκιαδάς, «Το Γαλαξείδι», 1999, σ.121.  
5. <https://www.aristotelianphilosophy.com/ti-einai-h-andreia-kai-pws-exei-sesxi-me-ti-deilia-kai-ti-thrasitita/>

λειψη στρατηγικής αποτέλεσε στοιχείο καθοριστικής σημασίας στην έκβαση της πολιορκίας της 22ας Σεπτεμβρίου. Μολονότι από τη μία πλευρά ίσως απέβη μοιραία για τον ιστορικό τούτο τόπο, από την άλλη όμως αποτελεί αδι-αμφισβήτητη απόδειξη ότι οι αρετές που προ-αναφέραμε κυριάρχησαν, χωρίς να επιτρέπουν δεύτερη σκέψη.

Ας αναλογιστεί ο καθένας και η καθεμία από εμάς πόσες αξίες, πόσες αρχές, πόσες αρετές αναδεικνύουν οι πράξεις των Γαλαξειδιωτών ηρώων της Επανάστασης. Και ας σκεφτεί ο καθένας και η καθεμία από εμάς πόσα έμπρακτα διδάγματα προσέφεραν οι ήρωες αυτοί, σε εμάς και στα παιδιά μας. Κι ας έχουμε τη δύναμη, το κουράγιο και την ειλικρινή πρόθεση να γίνουμε άξιοι συνεχιστές τους. Να κουβαλάμε επάξια το όνομά τους. Να εφαρμόζουμε στην κάθε ημέρα της ελεύθερης ζωής, που εκείνοι μας εξασφάλισαν, τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες έζησαν.

ΦΩΤΟ: ΗΛΙΑΣ ΜΑΣΣΑΡΟΣ



Φωτοβολίδες και δάδες φώτισαν φαντασμαγορικά το λιμάνι του Γαλαξειδίου το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου.

“

Παιδιά μου!

Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, διά να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, ... και την φρόνιμον ελευθερία. ”

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, απευθυνόμενος σε μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου Αθηνών, στην Πνύκα στις 8 Οκτωβρίου 1938

#### Βιβλιογραφία

Αναστάσιος Σκιαδάς, «Το Γαλαξείδι», Αθήνα, 1999.

## Το Τελευταίο Ταξίδι του Λυκούργου

του Χρήστου Βούλγαρη

**Η** Μεγάλη Παρασκευή του 1954 ήταν μια πολύ σημαντική και μεγάλη ημέρα για το Γαλαξείδι, γιατί αυτή την ημέρα επισκέφτηκε την πόλη μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά της συζύγου του Αμαλίας. Ήταν Υπουργός Μεταφορών της τότε Κυβέρνησης του κόμματος «Ελληνικός Συναγερμός» του Παπάγου.

Ψηλός, σοβαρός, επιβλητικός, ο Καραμανλής, έδειχνε ότι είχε προσόντα κυβερνήτη. Αργότερα το 1955, μετά τον ξαφνικό θάνατο του Παπάγου, ορίστηκε Πρωθυπουργός από το Βασιλιά Παύλο. Η Αμαλία δίπλα του ψηλή πανέμορφη γυναίκα, εξέπεμπε θαυμασμό. Από την Αθήνα ήλθαν με αυτοκίνητο μέχρι την Ιτέα και από την Ιτέα στο Γαλαξείδι ήλθαν με το καϊκάκι, ένα απ' αυτά που έκαναν τη συγκοινωνία Ιτέα-Γαλαξείδι. Τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ εκκλησιάστηκαν στον Άγιο Νικόλαο και ακολούθησαν την περιφορά του Επιταφίου. Μέχρι τότε ο κάθε Επιτάφιος, από τις τρεις εκκλησίες μας, ακολουθούσε τη δική του διαδρομή κατά την περιφορά του στην περιοχή της ενορίας του και σταματούσε στην κεντρική πλατεία (τα Μανουσάκια), για να ψαλεί μια σύντομη Δέηση. Εκείνη την φορά οι εκκλησιαστικοί παράγοντες συμφώνησαν να συναντηθούν προς χάρη του Υπουργού και οι τρεις επιτάφιοι στα Μανουσάκια την ίδια ώρα και να ψάλλουν μαζί την καθιερωμένη Δέηση. Από τότε και μέχρι τώρα κάθε Μεγάλη Παρασκευή οι Επιτάφιοι, κατά την περιφορά τους, συναντώνται στα Μανουσάκια και μετά την καθιερωμένη Δέηση κάθε ένας ακολουθεί την δική του διαδρομή προς τη Εκκλησία του.

Κατά τη σύντομη παραμονή του στο Γαλαξείδι, ο Καραμανλής, συναντήθηκε με τον τότε Πρόεδρο της Κοινότητας και τον ρώτησε τι έργο ήθελε να κάνει στο Γαλαξείδι. Τότε υπήρχαν τρία σημαντικά θέματα που απασχολούσαν τον τόπο και δεν μπορούσαν να καλυφτούν οι δαπάνες της πραγματοποίησής τους από το ταμείο του Δήμου.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ήταν το νερό. Νερό στο Γαλαξείδι δεν υπήρχε παρά μόνο σε ιδιωτικές στέρνες που το συνέλεγαν από τις σκεπές των σπιτιών και σε κοινοτικά πηγάδια, που στα περισσότερα απ' αυτά το νερό ήταν γλυφό, γιατί αυτά τα πηγάδια συγκοινωνούσαν με τη θάλασσα.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ήταν οι παιδικές κατασκευές στη Γαλαρία στην περιοχή του Γαλαξειδίου. Οι παιδικές κατασκευές ανήκαν στο Υπουργείο Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του Υπουργείου ήταν η συγκέντρωση των μισών παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της περιοχής, να περάσουν στις κατασκευές το μισό καλοκαίρι και τα άλλα μισά παιδιά το άλλο μισό καλοκαίρι, στην εξοχή και κυρίως να επισιτιστούν λόγω της υποβιταμίνωσης που μαστίζε τα παιδιά την κατοχική και την μετακατοχική περίοδο.

Οι κατασκευές αυτές (κοιτώνες, γραφεία, τραπέζαριες, κτλ.) εξυπηρετούντο με μουσαμαδένιες τέντες, όπως είναι τα τσαντέρια των τσιγγάνων, και το αίτημα του Γαλαξειδίου ήταν τα τσαντέρια αυτά να



αντικατασταθούν από μόνιμες κτηριακές εγκαταστάσεις.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ και πιο βασικό ήταν η οδική σύνδεση του Γαλαξειδίου με την Ιτέα απ' όπου θα μπορούσε κανείς να πάει προς Άμφισσα ή προς Αθήνα με αυτοκίνητο, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψει με το αργοκίνητο καϊκάκι.

Ο Καραμανλής άκουσε τα αιτήματα, χαιρέτησε και έφυγε. Από τότε ήλθε στο Γαλαξείδι πολλές φορές μόνος του, όπως και η Αμαλία, γιατί και οι δυο τους αγαπούσαν το Γαλαξείδι.

Σε λίγο καιρό πλάκωσαν τα συνεργεία. Ένα γεωτρήπανο άρχισε να ψάχνει για νερό, αλλά το νερό που έβρισκε ήταν πάντα γλυφό. Όταν ήλθε το νερό του Μόρνου λύθηκε οριστικά το πρόβλημα για όλη την περιοχή με άφθονο και ποιοτικό νερό.

Στη Γαλαρία άρχισε η οικοδόμηση μόνιμων σύγχρονων κατασκευών, ώστε αυτές να φιλοξενούν με ασφάλεια το προσωπικό και τα παιδιά των κατασκευών. Οι κατασκευές λειτούργησαν πολλά χρόνια μέχρι που θεωρήθηκε ότι δεν χρειάζονται πια, γιατί το βιοτικό επίπεδο των πολιτών ανέβηκε. Για πολλά χρόνια οι κατασκευές (Εγκαταστάσεις) παρέμειναν κλειστές και τις έφθειρε ο χρόνος. Στη συνέχεια όμως επισκευάστηκαν, επεκτάθηκαν και διαμορφώθηκαν, για να στεγάσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Γαλαξειδίου που στεγάζονται μέχρι σήμερα.

Ταυτόχρονα άρχισε η κατασκευή του πρώτου δρόμου Γαλαξείδι-Ιτέα με μεγάλες δυσκολίες, διότι η μεγαλύτερη διαδρομή ήταν βραχώδης και τα σκαπτικά μέσα ήταν παλαιάς τεχνολογίας. Για να σπάσουν τα βράχια χρησιμοποιούσαν ένα κομπρεσέρ χεριού, λοστούς (παραμίνες), για να ανοίξουν τις μικρές σήραγγες, για να τοποθετήσουν την δυναμίτιδα, φτυάρια και γκασμάδες. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάστηκε ο πρώτος δρόμος χωμάτινος, που το φάρδος του επέτρεπε τη διέλευση ενός μόνο αυτοκινήτου.

Παρόλα αυτά, η οδική σύνδεση Ιτέας-Γαλαξειδίου ήταν γεγονός. Ήταν ο πρώτος δρόμος που συνέδεε το Γαλαξείδι με την Ιτέα. Το ΚΤΕΛ δρομολόγησε λεωφορείο δύο φορές την ημέρα και ένα ακόμη ιδιόκτητο λεωφορείο (του ΕΟΚΑ) έκανε το δρομολόγιο Πέντε Όρια-Γαλαξείδι-Άμφισσα και επιστροφή. Στην συνέχεια βελτιώθηκε ο δρόμος αυτός και αργότερα κατα-

σκευάστηκε ο υπάρχων που συνδέει την Ιτέα με την Ναύπακτο και ο οποίος πρόκειται τα επόμενα χρόνια να ανακατασκευαστεί, ώστε να καταστεί Εθνική Οδός.

Πριν τη διάνοιξη του δρόμου Γαλαξείδι-Ιτέα η επικοινωνία των κατοίκων γινόταν με μηχανοκίνητα καϊκάκια (Βενζίνες τα λέγαμε). Η διαδρομή με καλό καιρό διαρκούσε 45 λεπτά και ο επιβάτης πλήρωνε εισιτήριο. Με αυτά τα καϊκάκια γινόταν και η μεταφορά προϊόντων για τα εδώ μαγαζιά καθώς και ο πάγος κατά τους θερινούς μήνες, γιατί ο πάγος (παγοκόλλοι) κατασκευαζόταν στην Ιτέα. Τα καϊκάκια αυτά ήταν ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του καπετάν-Θανάση και αργότερα προστέθηκε ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ που ήταν πιο σύγχρονο από τα άλλα και πιο γρήγορο.

Όλοι οι ιδιοκτήτες αυτών των καϊκιών είχαν τον τίτλο του Καπετάνιου, φορούσαν το καπετανίστικο μαύρο καπελάκι και αποκαλούντο: ο καπετάν-Γιώργης, ο καπετάν-Θανάσης, ο καπετάν-Θύμιος κ.τ.λ. Πρέπει να αναφέρω ότι όλοι τους ήταν σεβάσμιοι άνθρωποι, καλοί οικογενειάρχες, έντιμοι και εξυπηρετήσαν τους συντοπίτες τους για πάρα πολλά χρόνια.

Αφότου φτιάχτηκε ο δρόμος και το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγια Γαλαξείδι-Ιτέα και αντίστροφα, οι περισσότεροι επιβάτες προτιμούσαν να ταξιδεύουν με το λεωφορείο παρά με το καϊκάκι. Έτσι μειώθηκε κατά πολύ το επιβατικό κοινό των καϊκιών και των εισπράξεών τους. Τότε αποφάσισαν μερικοί ιδιοκτήτες καϊκιών να απασχολήσουν τα καϊκάκια τους σε μεταφορές φορτίων εντός του Κορινθιακού κόλπου (που τους ήταν γνωστός) και το πολύ μέχρι την Πάτρα. Το κύριο φορτίο προς μεταφορά ήταν η κοπριά. Όλοι οι κτηνοτρόφοι της γύρω περιοχής συγκέντρωναν την κοπριά από τα μαντριά τους στην θέση Καρνάγιο. Εκεί φόρτωναν τα καϊκάκια που την μετέφεραν στην Πελοπόννησο, για να χρησιμοποιηθεί στις σταφιδοκαλλιέργειες. Για κακή τους τύχη όμως την εποχή εκείνη (1960) εμφανίστηκε στην Πελοπόννησο το μικρόβιο της φυλλοξήρας, το οποίο καταστρέφει τα αμπέλια, και μεταξύ των μέτρων που έλαβε το Υπουργείο Γεωργίας ήταν η απαγόρευση μεταφοράς κοπριάς και φυτών από την Στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο. Τότε περίπου άρχισε και η δρομολόγηση του ferry boat ΕΥΟΙΚΟΣ Ιτέα-Γαλαξείδι-Αίγιο που πήρε και τις μεταφορές των εμπορευμάτων. Αυτό ήταν η χαριστική βολή εναντίον των καϊκιών, γιατί δεν υπήρχαν φορτία για να μεταφέρουν και οι ιδιοκτήτες τους ή τα πούλησαν ή τα εγκατέλειψαν και τα διέλυσε ο χρόνος.

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ήταν το τελευταίο καϊκι που αποσύρθηκε κι έτσι έπαψε να υπάρχει η διά θαλάσσης συγκοινωνία που εξυπηρετούσε τους Γαλαξειδιώτες για πάρα πολλά χρόνια. Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ του καπετάν-Θανάση ήταν το καϊκι που έμεινε ενεργό για μερικά χρόνια ακόμη μετά την διακοπή της διά θαλάσσης συγκοινωνίας και μετέφερε λίγα φορτία εντός του Κορινθιακού κόλπου.

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

## ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ	ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΠΟΛΗ
<b>Αναγνωστοπούλου</b> Μαρία Ελένη	Ματθαίος	Τσώνου Χρυσάφω	Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Βόλος
<b>Ανδρεοπούλου</b> Ζωή	Φειδίας	Χατζηλία Ελπίδα	Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης	Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	Αθήνα
<b>Λυμπέρης</b> Νικόλαος Παναγιώτης	Χαράλαμπος	Χούσου Λουκία	Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας	Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας	Κατερίνη
<b>Καφετζής</b> Αδαμάντιος	Φώτιος	Ανδρέαδου Κωνσταντίνα	Βιοτεχνολογίας	Γεωπονικό Πανεπιστήμιο	Αθήνα
<b>Κωνσταντόπουλος</b> Ευθύμιος	Κωνσταντίνος	Θώμου Μαρία	Πολιτικών Μηχανικών	Πανεπιστήμιο Πατρών	Πάτρα
<b>Κωνσταντόπουλος</b> Χρήστος	Κωνσταντίνος	Θώμου Μαρία	Πολιτικών Μηχανικών	Μετσόβειο Πολυτεχνείο	Αθήνα
<b>Μαρδάκης</b> Ευθύμιος Παναγιώτης	Ευάγγελος	Τσουνη Χαρίκλεια	Πλοιάρχων	Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας	Νέα Μχανιώνα
<b>Μητσοπούλου</b> Αικατερίνη	Γεώργιος	Φραγκιαδάκη Δήμητρα	Κοινωνιολογίας	Πανεπιστήμιο Αθηνών	Αθήνα
<b>Παρασκευά</b> Ασημίνα-Αθανασία	Αθανάσιος	Λυμπέρη Αργυρούλα	Νοσηλευτικής	Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας	Θεσσαλονίκη
<b>Πότσιου</b> Άννα	Λάμπρος	Κατσακούλα Μαργαρίτα	Κοινωνιολογίας	Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	Αθήνα
<b>Ρούσιος</b> Ιγνάτιος	Ευστράτιος	Κοντούλη Ανθούλα	Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Καρδίτσα
<b>Σφέτσος</b> Κωνσταντίνος	Χαράλαμπος	Σκαφτούρου Αναστασία	Σχολή Μηχανικών	Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας	Νέα Μχανιώνα
<b>Χούσου</b> Μαρία	Ιωάννης	Γεροδήμου Σπυριδούλα	Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	Λάρισα

*Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες και καλή σταδιοδρομία!*

### Φύλλα τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) σχετικά με το Γαλαξίδι. Μέρος 15<sup>ο</sup>

Στο πλαίσιο τού εντοπισμού ΦΕΚ με στοιχεία για το Γαλαξίδι, παρουσιάζουμε αυτά που αφορούν λειτουργία τού Δήμου Γαλαξιδίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, στην παρουσίαση των θεμάτων των ΦΕΚ, έχουμε διατηρήσει την αρχική διατύπωση και ορθογραφία.

**Γιώργος Χάλκος**

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΕΚ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (από το 1853)				
A/A	ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ	ΦΕΚ	ΣΕΛΙΔΑ	
1	Το 1862 το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) εισέπραξε από το Γαλαξίδι 4.764,17 δραχ. (Το Γαλαξίδι 6ο σε εισφορές στο ΝΑΤ)	16Α/30-04-1863	72	
2	Το 1863 το ΝΑΤ εισέπραξε από το Γαλαξίδι 14.192,40 δραχμάς (Το Γαλαξίδι 4ο σε εισφορές στο ΝΑΤ)	25Α/17-06-1864	150	
3	Το 1864 το ΝΑΤ εισέπραξε από το Γαλαξίδι 16.504,52 δραχμάς (Το Γαλαξίδι 5ο σε εισφορές στο ΝΑΤ)	44Α/13-09-1865	287	
4	Καθορισμός εισφορών ναυτικών δήμων υπέρ ΝΑΤ. Πίναξ ναυτικών δήμων	62Α/08-05-1896	217	
5-8	<b>4</b> ΦΕΚ στα οποία ορίζονται οι ναυτικοί δήμοι που υποχρεούνται να δώσουν εξ αναλογίας συγκεκριμένο αριθμό ανδρών στο Πολεμικό Ναυτικό: (1) 49Α/19-08-1867, σελ. 594, (2) 6Α/21-01-1869, σελ. 27, (3) 9Α/19-03-1870, σελ. 65, (4) 23Α/06-04-1879, σελ. 163			
9	Ορισμός ναυτικών δήμων, των οποίων οι στρατεύσιμοι μη εργάται θαλάσσης έχουν δικαίωμα να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό	154Α/20-04-1884	720	
10-12	<b>3</b> ΦΕΚ με πίνακα των Ναυτικών Δήμων: (1) 139Α/05-06-1887, σελ. 482, (2) 7Α/05-01-1915, σελ. 43, (3) 204Α/08-09-1920, σελ. 2055			
13	Σφραγής Δήμου Γαλαξιδίου: Εν τω μέσω μεν «Ίππος θαλάσσιος μετά τριαίνης» γύρωθεν δε αι λέξεις «Δήμος Γαλαξειδιωτών»	43Α/29-12-1870	340	
14	Τα έτη 1891, 1892 ο Δήμος Γαλαξιδίου δεν εξόδευσε για Δημοτική Οδοποιία. Το Κεφάλαιον παραμένει στις 4.678,03 δραχ	81Α/04-05-1893	381	
15	Στο Γαλαξίδι δεν εκλέγεται Πάρεδρος για την εφαρμογή τού νόμου 422/1914 «περί καθορισμού τής ιδιοκτησίας επί των ιδιωτικών δασών» (ΦΕΚ 353Α/01-12-1914), καθόσον δεν υπάρχουν άξια λόγου δασικά εκτάσεις	307Α/07-09-1915	2560	
16-33	<b>18</b> ΦΕΚ με τα ποσά τού επί των ωνίων δασμού τα οποία εισπράτει ο Δήμος Γαλαξιδίου: 18Α/08-07-1853, 25Α/13-08-1857, 56Α/03-12-1860, 22Α/07-04-1865, 66Α/07-10-1866, 6Α/26-01-1868, 5Α/07-01-1883, 99Α/22-11-1885, 348Α/17-12-1886, 9Α/08-01-1891, 112Β/24-10-1894, 183Α/09-11-1898, 39Α/05-03-1903, 156Α/04-08-1905, 245Α/30-10-1906, 294Α/16-09-1910, 335Α/25-09-1915, 5Α/08-01-1920			
34-42	<b>9</b> ΦΕΚ με τα ποσά τής φορολογίας επί των προς κατανάλωσιν σφαζομένων ζώων, τα οποία καταβάλλει ο Δήμος Γαλαξιδίου στο Κράτος: 86Α/06-05-1902, 165Α/17-07-1903, 115Α/04-06-1904, 78Α/13-05-1905, 84Α/29-03-1906, 66Α/12-04-1907, 70Α/31-03-1908, 151Α/22-04-1910, 152Α/14-08-1913.			
43	Παράτασις τής διαρκείας των εκ των Κοινοτικών Βοσκών Γαλαξιδίου νομίμων προσόδων	343Α/01-10-1926	2714	
44	Η Κοινότης Γαλαξιδίου παραχωρεί δωρεάν εις την Επιτροπήν μαθητικών σισσιτών και Εξοκών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Φωκίδος την εν τη θέσει «Γαλαρία» έκτασιν τής Κοινότητος εξ 20 περίπου στρεμμάτων μετά του υφισταμένου επ' αυτής περιπέτερου διά την ανέγερσιν επ' αυτής εγκαταστάσεως μαθητικών κατασκηνώσεων	211Α/11-08-1952	1379	
45	Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Γαλαξιδίου (αναλυτικός)	632Β/12-05-1999	8201	
46-48	<b>3</b> προγενέστερα ΦΕΚ με συνοπτικότερους Ο.Ε.Υ. (το 1 της Κοινότητος Γαλαξιδίου): (1) 893Β/13-12-1988, (2) 667Β/31-07-1995, (3) 1267Β/31-12-1997			
49-54	<b>6</b> ΦΕΚ με τροποποιήσεις τού Ο.Ε.Υ.: 1433Β/13-07-1999, 1108Β/08-08-2003, 1169Β/02-08-2004, 1610Β/29-10-2004, 780Β/09-06-2005 και 1883Β/30-12-2005.			
55	Συστήνεται «Σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Φωκίδας» από τους Δήμους Γαλαξιδίου και τους υπόλοιπους 11 της Φωκίδας	594Β/21-05-2001	8582	
56	Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Δήμου Γαλαξιδίου ορίζεται η 28-01-2004	110Β/27-01-2004	1073	
57	Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Διοικητικής Ενότητας Γαλαξιδίου: (α) Γραφείο ΚΕΠ, (β) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης τού Πολίτη και (γ) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων	2185Β/29-09-2011	30018	
58	Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών. Οι Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Γαλαξίδι είναι: Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθήκη, Ωδείο, Φιλαρμονική, Ναυτικό Μουσείο, Λαογραφικό Μουσείο	3698Β/19-10-2017	44305	
59	Λύεται ο «Σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Φωκίδας»	5200Β/31-12-2019	59550	
ΦΕΚ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» (1995-2011)				
1	Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης μεταφοράς - διάθεσης (στο σπήλαιο Βαΐδερπου) βοθρολυμάτων Γαλαξιδίου (Δ.Ε.Μ.Δ.Β.Α.Γ.)	1000Β/05-12-1995	12863	
2-5	<b>4</b> ΦΕΚ με τροποποιήσεις του σκοπού της Δ.Ε.Μ.Δ.Β.Α.Γ., και σταδιακή μετατροπή της σε «Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Γαλαξιδίου» (ΔΗ.Κ.Ε.ΓΑΛ.): (1) 1441Β/15-11-2002, σελ. 19097, (2) 1082Β/16-07-2004, σελ. 13641, (3) 807Β/14-06-2005, σελ. 11611, (4) 2386Β/30-11-2009, σελ. 29434			
6	Σύσταση «Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών "Οι Αμφικτυονίες"». Συγχώνευση σε αυτήν της ΔΗ.Κ.Ε.ΓΑΛ.	1899Β/29-08-2011	25897	

## Κοινωνικά – Δωρεές – Συνδρομές

### Γάμοι

Στο Δημαρχείο στο Γαλαξίδι έγινε ο πολιτικός γάμος του Τσώνου Σταύρου του Ευθυμίου και της Κολεβά Έλις του Κρασιμίρ.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δελφών έγιναν οι γάμοι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών Νικολάου Κατσικούλη τού Κων/νου και της Χρύσας και της Αικατερίνης Θεοχαροπούλου, του Σίδηρη και της Ελένης Τσελέ-Θεοχαροπούλου. Κουμπάροι ήταν η Χριστίνα Σούλιου και ο Δημήτρης Τζήμας.

Στο Γαλαξίδι στο εξωκκλήσι Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου στο Δάσος έγιναν οι γάμοι του Τίμου-Αιμίλιου Σταθάκη τού Αναστασίου-Βόρις και της Ελένης-Μαρίας Μελαδάκη τού Μιχαήλ. Κουμπάροι ήταν η Νικολέτα Κουτσοθεοδωρή και ο Δημήτριος Πουληνίδης.

*Τους ευχόμαστε να ζήσουν ευτυχισμένοι.*

### Γέννηση

Το ζεύγος Ευθυμίου Χρήστου Νερούτσου και Πούλιας Θεοδώρου Σπηλιοπούλου (από μητέρα Γ. Εμμ. Χατζή) απέκτησε δίδυμα, αγοράκι και κοριτσάκι.

*Πολλές ευχές να ζήσουν τα νεογέννητα.*

### Βαπτίσεις

Στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Γαλαξειδίου βαπτίστηκε το αγοράκι τού Ευθυμίου Μπαρλιακού και της Ασπασίας Ηλιοπούλου-Μπαρλιακού. Ο ανάδοχος Χαρίλαος Ζαχαρόπουλος έδωσε το όνομα **Γεώργιος**.

Στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Πεντεορίων βαπτίστηκε το κοριτσάκι τού Ευθυμίου Μαμαρέλη και της Αδαμαντίας Λεβογιάννη. Η ανάδοχος Αναστασία Χριστοπούλου έδωσε το όνομα **Μαριάν-Ιωάννα**.

Στην Κοινότητα Πεντεορίων στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου βαπτίστηκε το κοριτσάκι τού Παναγιώτη Χορταριά και της Μαρίας Κουρή. Η ανάδοχος Όλγα Αλούπη έδωσε το όνομα **Ανδριανή**.

Στο Γαλαξίδι στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής βαπτίστηκε το αγοράκι τού Νικολάου Λαζογεώργου και της Ευγενίας Κυριακοπούλου. Οι ανάδοχοι Στυλιανός Μπόμπουλας και Νικολέτα Κρούπα έδωσαν το όνομα **Δημήτριος**.

Στον Ιερό Ναό Αγ. Χαραλάμπους Ιτέας βαπτίστηκε το κοριτσάκι τού Σταύρου Τσώνου και της Έλις Κολεβά-Τσώνου. Οι ανάδοχοι Αναστάσιος Πορτούλας και Μόνικα Κολεβά έδωσαν το όνομα **Ελένη**.

Στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Γαλαξειδίου βαπτίστηκε το κοριτσάκι τού ζεύγους Ανδρέα Κατσαίτη και της Μαρίας-Χριστίνας Τσελέ. Οι ανάδοχοι Ιωάννης

### Πένθη

Απεβίωσε στην Άμφισσα και κηδεύτηκε στο Γαλαξίδι η Στεφανάτου Παναγιούλα, χήρα τού Σπυρίδωνος.

Απεβίωσε στη Γλυφάδα και κηδεύτηκε στο Γαλαξίδι ο Βαρούτης Βίκτωρας τού Δημητρίου.

Απεβίωσε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Γαλαξίδι η Τσαναγή Ελπίδα, χήρα τού Αριστοφάνη.

Απεβίωσε στον Πειραιά και κηδεύτηκε στο Γαλαξίδι ο Μίχος Μιχαήλ τού Γεωργίου, συν/χος Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού.

### Δωρεές στο Σύνδεσμο Γαλαξειδιωτών

**Για τις ανάγκες τού Συνδέσμου Γαλαξειδιωτών και του εκδοτικού έργου του, της εφημερίδας «το Γαλαξίδι», προσέφεραν οι παρακάτω:**

Η Μαρία σύζυγος Μιχαήλ Μίχου και τα τέκνα Χριστίνα και Γεώργιος για την ανάπαυση τού αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα Μιχαήλ το ποσό των 150 ευρώ.

Στη μνήμη τού αγαπημένου της εξαδέλφου Μιχαήλ Γ. Μίχου η κα Ζωή Κεφαλά, το γένος Αναστασίου Κωστέλλου, το ποσό των 50 ευρώ.

Στη μνήμη τού καλού και αγαπημένου από την παιδική ηλικία φίλου Μιχαήλ Μίχου η κα Ζωή Αρβανίτου-Κούτρα το ποσό των 50 ευρώ.

Ο κ. Χάρης Ζαχαριάς στη μνήμη Ελένης Ζαχαριά 100 ευρώ.

Ο κ. Χάρης Ζαχαριάς στη μνήμη Τάσου και Όλγας Χαριτοπούλου 100 ευρώ.

Οι οικογένειες των Ελένης και Γιάννη Κωνσταντόπουλου, στη μνήμη τής μητέρας τους Γιούλας Κωνσταντοπούλου-Τσάμη, το ποσό των 100 ευρώ για τις ανάγκες τού Συνδέσμου, τον οποίο με ζήλο και αγάπη υπηρέτησε η μητέρα τους για πενήντα περίπου χρόνια.

Η κα Ευαγγελία Τουρνατζή στη μνήμη τής Γιούλας Στεφανάτου 10 ευρώ.

*Από το Σύνδεσμο Γαλαξειδιωτών και την εφημερίδα μας «το Γαλαξίδι» ευχαριστούμε τους συνδρομητές.*

Μπεριστιάνος και Μαρία Στενού έδωσαν το όνομα **Αικατερίνη**.

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγίτσα) Παλαιού Φαλήρου βαπτίστηκε το αγοράκι τού ζεύγους Φωτίου Μουρτζίνη και Στέλλας Σπυροπούλου. Η ανάδοχος Κατερίνα Γκριτζαλιώτη έδωσε το όνομα **Κωνσταντίνος**.

Στο παρεκκλήσι Αγίου Τρύφωνος στην Παλλήνη βαπτίστηκε το αγοράκι τού ζεύγους Βασίλη Τσάκωνα και Φένιας Χαϊκάλη. Ο ανάδοχος Παναγιώτης Πατατούκας έδωσε το όνομα **Αθανάσιος-Γεώργιος**.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Στενής Τήνου βαπτίστηκαν τα δίδυμα τού Γιώργου Κοντολέων και της Κατερίνας Αλβέρτη. Οι ανάδοχοι Δημήτρης Κοντολέων και Βασιλική Παπανικολάου βάπτισαν το αγοράκι και έδωσαν το όνομα **Στυλιανός**. Οι ανάδοχοι Γιώργος και Νίκος Δεναξάς βάπτισαν το κοριτσάκι και έδωσαν το όνομα **Ευαγγελία**.

Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Καλλιπολη Πειραιά βαπτίστηκε το αγοράκι τού ζεύγους Αλέκου Χρίστια και Βούλας Αθανασίου Δάνδουρα. Οι ανάδοχοι Ηλίας Μιχόπουλος και Νίκος Χρίστιας έδωσαν το όνομα **Γεώργιος**.

*Στους ευτυχείς γονείς και αναδόχους πολλές καλές ευχές, να ζήσουν τα νεοφώτιστα.*

### Δωρεές προς την Εστία Άγιος Νικόλαος

**Το Ίδρυμα Εστία Άγιος Νικόλαος στο Γαλαξίδι αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά:**

Το Δικηγόρο Ευστάθιο Δελμούζο για την επί σειρά ετών νομική υποστήριξη που μας παρέχει.

Την εταιρεία Würth Hellas S.A. και το Δ/ντή κ. Δημήτριο Ασήμωση για τη συνεχή υλική και ηθική στήριξη που μας παρέχουν.

Την εταιρεία «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες» και την κ. Αθανασία Παντελεμονίτου για τη διαρκή στήριξη και τη συνεχή προσφορά ψαριών.

Την κ. Marie Louise Κελαϊδίτη για τη δωρεά χρηματικού ποσού.

Την S Seretis & SIA ΕΕ για τη δωρεά στη μνήμη Ιωάννη Σουφλή.

Τους Nicolas και Sylvana Garlepp για τη δωρεά χρηματικού ποσού στη μνήμη Ιωάννη Σουφλή.

Τον κ. Γεώργιο Σουφλή, την κ. Μαριάννα Εμρη, την οικογένεια Ιάκωβου Φλεριανου, τον κ. Αθανάσιο Κουρκουλιώτη και την οικογένεια Πέτρου & Ουρανίας Κατσά για τις δωρεές τους στη μνήμη Ιωάννη Σουφλή.

Την κ. Γιωάννα Καμπούρη για τη δωρεά ειδών οικιακής χρήσης.

Την κ. Μαργαρίτα Χρυσάνθου για τη δωρεά χρηματικού ποσού.

Την κ. Talya Freeman για τη δωρεά χρηματικού ποσού.

Την εταιρεία Verlag C.H. Beck OHG για τη δωρεά της.

Τον κ. Απόστολο Παπαοικονόμου για τη δωρεά στη μνήμη Παναγιώτη Παπαοικονόμου.

Την κ. Ολυμπία Μαντζούρου για τη διαρκή ενίσχυση τού έργου μας.

Τον κ. Αντώνη Νικολόπουλο για τη δωρεά αγλαδιών.

Την κ. Αργυρούλα Λυμπέρη για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών στα άτομα τής Εστίας.

Τη μεταφορική εταιρεία «Καπούρος» για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών.

Τη κοινοότητα «Lebensgemeinschaft» στη Γερμανία για τη διαρκή στήριξη της.

Τον κ. Frieder Obbelode για τη δωρεά του σε μηνιαία βάση.

Την Εφημερίδα «το Γαλαξίδι» για την δωρεάν καταχώρηση των μηνυμάτων μας.

*Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, οποιαδήποτε δωρεά είναι πολύ σημαντική για το Ίδρυμά μας και θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος. Ο λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας τής «Εστίας Άγιος Νικόλαος» είναι ο εξής: IBAN 350110358000035829610597*

Με εκτίμηση  
**Olafia Palmarsdottir**  
Πρόεδρος Δ.Ε.

**Παρακαλούμε τα κείμενα που στέλνετε για δημοσίευση να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (word) και όχι χειρόγραφα.**

**Πλήρωσε τη συνδρομή σου για την εφημερίδα «το Γαλαξίδι», αν κι εσύ επιθυμείς να συνεχίσει την έκδοσή της.**

### Συνδρομές εφημερίδας «το Γαλαξίδι»

Αγιαμαρνωτή Μαρία  
Αθανασιάδου Ιουλία  
Ανδρέαδου-Καφετζή Τίνα  
Ανδρέοπουλος Δημήτριος  
Ανδρέοπουλος Φειδίας  
Βούρτση Ευσταθία  
Γκέρτσος Γεώργιος  
Ζαχαριάς Χάρης  
Ηλιάδου-Χαϊκάλη Μαρίκα  
Κοτρότσου-Λεβαντή Ελένη  
Μουχτούρη Δόμνα  
Νεοφωτίστου-Λαλεγιάννη Δήμητρα  
Νικολάου Αικατερίνη  
Πετρατζά Κελοπάτρα  
Πετρίδη Βασιλική  
Σπυρόπουλος Σπυρίδων  
Σταθάκης Αναστάσιος-Βορίς  
Στρογγυλός Νικόλαος  
Φραγκιαδάκη Παρασκευή  
Χάλκος Γεώργιος  
Χαραλάμπους Μαρία

### Συνδρομή εφημερίδας εξωτερικού

Δάνδουρας Ιωάννης Σταύρου

### Δωρεές στο «Σπίτι των Νέων»

**Για τις ανάγκες τού Πνευματικού κέντρου μας στο Γαλαξίδι «Σπίτι των Νέων» προσέφερε:**

Για την ανάπαυση τού αγαπημένου του γαμπρού Μιχαήλ Γ. Μίχου ο κ. Στέλιος Καραβάντος το ποσό των 50 ευρώ.

Ο κ. Πέτρος Σκούρτης στη μνήμη τής αγαπημένης του αδελφής Ασημίνας το ποσό των 100 ευρώ.

*Το διοικητικό συμβούλιο τον ευχαριστεί θερμά*

### ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τα αδέρφια Ελένη και Γιάννης Κων/νου Κωνσταντοπούλου και οι οικογένειές τους ευχαριστούμε ολόψυχα τους συγγενείς και φίλους, που με τη συμπαράστασή τους, επί 5 μήνες από την απώλεια τής μητέρας μας, έχουν δείξει την αγάπη και εκτίμηση που έτρεφαν στο πρόσωπο τής εκλειπούσης Γιούλας Τσάμη-Κωνσταντοπούλου.

### ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ολοκληρώνοντας μια πορεία 31 χρόνων ως αφάλιστρια στην ευρύτερη περιοχή τού Γαλαξειδίου και έχοντας προγραμματίσει τη συνταξιοδότησή μου, θα ήθελα να εκφράσω σε όλους τους πελάτες μου τις, από καρδιάς, ευχαριστίες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους.

*Με τιμή,*  
**Μαρία Τούρλα του Ευθυμίου**

### ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Η Μπαρλιακού Ευθυμία τού Ιωάννη τέλειωσε με βαθμό άριστα το μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με τίτλο «Msc in Shipping Management» και εργάζεται στην ναυτιλιακή εταιρεία Costamare Shipping Company S.A.

## 3 Σεπτεμβρίου 1843

Η οδός 3ης Σεπτεμβρίου είναι ένας πολύβουος και πολυάνθρωπος δρόμος, όπου μπορεί κανείς να συναντήσει ένα πλήθος κόσμου που προέρχεται από διαφορετικές εθνικότητες και πολιτισμούς. Βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και, ξεκινώντας από την πλατεία της Ομόνοιας, καταλήγει στην οδό Αγ. Μελετίου, κοντά στην πλατεία Αμερικής. Τα παλαιότερα χρόνια ήταν από τις ωραιότερες της πρωτεύουσας και πολλοί άνθρωποι της υψηλής κοινωνίας την επέλεγαν, για να κτίσουν τα σπίτια τους που ξεχώριζαν για την αρχιτεκτονική τους.

Ο δρόμος αυτός όμως φέρει ένα όνομα που ανακαλεί στη μνήμη ένα γεγονός με μεγάλη ιστορική σημασία για την νεότερη Ελλάδα: την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, που είχε ως αποτέλεσμα την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα και τη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη στη συνταγματική μοναρχία.

Αλλά ας παρακολουθήσουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Όταν ο Όθωνας ενηλικιώθηκε και ανέλαβε τα βασιλικά του καθήκοντα, όλοι ήλπιζαν πως ίσως κάτι θα άλλαζε από την αφόρητη ξενοκρατία που επικρατούσε στα χρόνια της αντιβασιλείας· όμως οι ελπίδες τους δεν άργησαν να αποδειχθούν μάταιες. Το πνεύμα της απολυταρχίας βρήκε την τέλεια ενσάρκωσή του στην «έλεω Θεού» βασιλεία του Όθωνα. Οκτώ χρόνια μετά την ενηλικίωσή του η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο ήταν δραματική. Η χώρα είχε περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση. Επίσης ο απολυταρχικός τρόπος της εξουσίας του παλατιού οδηγούσε σε εξεγέρσεις, οι οποίες καταστέλλονταν αμέσως από τον κυβερνητικό στρατό.

Το 1840 ο Μακρυγιάννης ίδρυσε μια, κατά τον Όθωνα, παράνομη οργάνωση, με σκοπό τη δημιουργία συντάγματος. Στην οργάνωση σύντομα μνηστήκαν οπλαρχηγοί και αγωνιστές του '21, που είχαν παραγκωνιστεί από τους Βαυαρούς, καθώς και πολιτικοί, όπως ο Ανδρέας Μεταξάς. Για να επιτύχει όμως το κίνημα χρειαζόταν και η συνεργασία του στρατού. Γι' αυτό μύησαν το συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη. Ο καθένας αντιπροσώπευε έναν διαφορετικό κόσμο. Ο Μεταξάς τον πολιτικό, ο Μακρυγιάννης το λαϊκό και ο Καλλέργης το στρατιωτικό.

Ως αρχική ημερομηνία εκδήλωσης του κινήματος είχε οριστεί η 25η Μαρτίου 1844, για να συμπίπτει με τον εορτασμό της Επανάστασης. Όμως ο ενθουσιώδης Μακρυγιάννης διέδωσε το μυστικό, με αποτέλεσμα να επισπευθεί το κίνημα. Τη νύχτα της 2ης προς 3η Σεπτεμβρίου πολλοί του κινήματος κατευθύνθηκαν στο σπίτι του Μακρυγιάννη, για να δώσουν το σύνθημα. Ο Καλλέργης, συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της κατάστασης, κατέφθασε στους στρατώνες με σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα», ενώ με 2.000 στρατιώτες κατευθυνόταν στα ανάκτορα. Η άφιξη του στρατού με ζητωκραυγές συνετέλεσε, ώστε να σπεύσουν προς τα ανάκτορα και οι κάτοικοι της Αθήνας και να ενωθούν με το στρατό. Ο Όθωνας πληροφορήθηκε για ό,τι συνέβαινε και, φοβούμενος τα χειρότερα, έστειλε το διαγγέλεμα του Στάνιστορφ στο λοχαγό του πυροβολικού Σχινά, για να φέρει πυροβόλα. Ο τελευταίος όμως προτίμησε να συνταχθεί με τους επαναστάτες.

Τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας συνήλθαν σε συνεδρία, επικύρωσαν τις επαναστατικές πράξεις, καθόρισαν τη σύγκληση Εθνοσυνέλευσης και διόρισαν επιτροπή, η οποία θα παρουσίαζε τις αποφάσεις τους στο βασιλιά. Την επόμενη μέρα ο λαός και ο στρατός διαλύθηκαν, αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν ότι όλα τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά. Με βασιλικό διάταγμα η 3η Σεπτεμβρίου ανακηρύσσεται σε ημέρα εθνικής γιορτής, ο Ανδρέας Μεταξάς διορίζεται πρωθυπουργός της κυβέρνησης, ο Δημ. Καλλέργης παρασημοφορούνταν ως αρχηγός του επαναστατικού κινήματος, ενώ απονεμόταν βασιλική ευαρέσκεια στους Καλλέργη και Μακρυγιάννη, επειδή τηρήθηκε η τάξη και η ασφάλεια στη διάρκεια των γεγονότων.

Τον Οκτώβριο του 1843 έγιναν εκλογές και οι εκλεγμένοι πληρεξούσιοι συγκρότησαν τη συνταγματική Εθνική Συνέλευση.

Στη συνέχεια συνέταξαν Σύνταγμα, το οποίο υπέγραψε ο Όθωνας.

Το Σύνταγμα αυτό ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 1844 και, παρότι ο βασιλιάς δεν το τήρησε πιστά προσπερνώντας τους δημοκρατικούς θεσμούς, αποτελεί ορόσημο στην κοινοβουλευτική ιστορία του τόπου και είναι η βάση για όλα τα επόμενα συντάγματα. Από τότε η πλατεία των Ανακτόρων (όπου η σημερινή Βουλή) μετονομάστηκε σε Πλατεία Συντάγματος.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο ιστορικού της εποχής: Χωρίς το Μακρυγιάννη και το Μεταξά η επανάσταση δεν θα γινόταν. Χωρίς τον Καλλέργη η επανάσταση πολύ απλά δεν θα πετύχαινε.

Εντυπωσιάζει πόσο η προσωπικότητα του Μακρυγιάννη έχει μείνει στη συνείδηση των ανθρώπων και πόσο έχει εμπνεύσει τους δημιουργούς της τέχνης. Αρκεί να θυμηθούμε το τραγούδι:\*

Μόνο να γράφεις τ' όνομά σου  
κι εκείνο το 'μαθες μισό·  
να συλλαβίζεις τα όνειρά σου  
στο Αργος και στον Ιλισσό

Θα σε ξανάβρω στους μπαζέδες  
τρεις τού Σεπτέμβρη να περνάς  
και τσικουδιά στους καφενέδες  
τα παλληκάρια να κερνάς.

\*Μουσική: Ηλίας Ανδριόπουλος

Στίχοι: Μάνος Ελευθερίου

Πηγή πληροφοριών: *Ιστορία του Ελληνικού Έθνους*, τ. ΙΓ', σελ. 89-93, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.

## “Συλλεκτικά...”

### Εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτάρια



№ 12 ΠΑΡΘΕΝΩΝ



№ 6 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΑΠΟΦΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ